
Terugkeer naar huis

Keert de verloren zoon terug uit Sodom of wordt hij een zoutpilaar?

Coby Terstappen - 18 oktober 2020



Daar zit ie dan, voor eeuwig gevangen in een vorm. Het doet me denken aan het bijbelse verhaal van Lot. Lot vlucht met vrouw en dochters uit het helse Sodom. Zij waren gewaarschuwd om niet om te kijken. Helaas voor Lot's vrouw; zij kon de verleiding niet weerstaan, kon haar 'bezit', (be)waarheden, niet loslaten en veranderde in een zoutpilaar. Deze gelijkenis vertelt ons hoe wij kunnen vastlopen. Sodom is de duisternis, een schijnbare wereld met ongelijkheid, oorlog en hebzucht, schuddend op zijn grondvesten. Wij krijgen het verleden gepresenteerd, steeds anders gevormd. Willen we dit 'bezit' nog? Als we zo'n wereld buiten ons zien, kijken we om naar ons verleden, bevestigen het, houden vast. Wil jij jouw 'lot' van zoutpilaar voorkomen? Kijk dan niet om, onthecht je van de oude wereld. Vergeef jezelf. Er wacht een nieuwe wereld op jou. Vrede, hier en nu. Welkom thuis verloren zoon!

Verloren zoon

Wij zijn die verloren zoon en vergaten wie we werkelijk zijn: goddelijke uitbreiding. We schijnen ons zelf kwijt te zijn en laten ons leiden door hebzucht. We zijn vergeten dat wij één zelf, één bewustzijn, één Al zijn. We zijn Allen van het Al; die kroonluchter met zijn diversiteit aan lampjes, allen gevoed door één gezamenlijk lichtnet. We zijn niet de lampjes of de kapjes, maar hun voeding: licht. Licht uit Licht, Bron uit Bron, Allen uit Al. Het bijbelse verhaal: De jongste zoon eist zijn erfenis op, gaat weg van huis, stopt zijn zakken vol, gaat zichzelf 'te buiten' totdat er geen 'bezit' (bezetenheid) meer is. Dan herinnert hij zich: "Dit is geen leven; het geeft geen voldoening en is niet wat ik wil; ik ga weer naar huis". Bij thuiskomst is het feest, de verloren zoon is terug. De herinnering: het ware leven is niet buiten, maar in jezelf.



Heilige (hele) geest



kroonluchter



wij, AL's verlossers

Onthechten van alles waar we een 'ding' van hebben gemaakt

Alles wat we buiten ons zien, is wat we denken en geloven. Het speelt zich als virtual reality voor onze ogen af. Rollen die we ooit speelden, worden door 'anderen' opnieuw verbeeld, herhaald verleden. Met onze beperkte mind zien we mensen met schijnbare beperkingen; onze mind binnenstebuiten gekeerd, duisternis inzichtelijk gemaakt. Als dit dankzij die 'buitenwereld' wordt doorzien, kunnen we ons van 'het kwaad' in onze eigen geest verlossen. Onze oordelen en bevindingen zijn voor onszelf. Deze inkeer leidt naar inzicht in de hele universele geest, heel-AL. Daar is eenheid, vrede, hemel op aarde. Dus... wat zie je? Zie je ellende of zie je goddelijke uitbreiding, Zoon van God, die heel-AL is en nog steeds ongeschonden zoals hij is geschapen. Verlos de wereld van het kwaad dat jij erop hebt geplakt. Laat gaan, maak het doorzichtig en vloeibaar. Alles is al Go(e)d!

Met gedachtekracht creëren we individueel onze virtual reality. We maken gebruik van ons erfgoed, goddelijke kracht. Wat we denken en geloven trekken we uit het universele hologram naar ons toe door uitzending van trillingen van angst of liefde, hel of hemel op aarde. Het is als een spel. Was je het vergeten? Alles is (er) Al. Waar is je focus? Kies je angst of liefde? Wat aandacht krijgt groeit. Dus... niet meer omkijken, niet meer hechten aan 'bezit' buiten je. Word geen zoutpilaar, geïdentificeerd met lichaam, vorm, angst. Je bent vrij, Liefde, Licht voorbij alle vormen, Zoon van God! Er is niets buiten je; er is dus NIETS te verliezen. Kies voor nieuw en vrede: altijd NU. Focus op Licht en kruip uit je hel. Het feest is al in gereedheid gebracht! Er wordt op jou gewacht.